

GAANDERWIJZER

2021-2022	jaargang 5	nummer 5	28 oktober 2021
-----------	------------	----------	-----------------

Kalender...

November		December	
11	Gaanderwijzer	3	Sinterklaasviering
25	Gaanderwijzer	6	Groepen 1-2 vrij
		9	Gaanderwijzer
		23	Gaanderwijzer
		23	Kerstviering – info volgt
		24	Studiedag – Alle groepen vrij
		27 dec t/m 7 jan	Kerstvakantie – Alle groepen vrij

Afsluiting Kinderboekenweek

Voor de herfstvakantie hebben we de Kinderboekenweek en daarbij het Thema 'Worden wat je wilt' / beroepen afgesloten. We hebben samen in de hal genoten van de optredens en voordrachten van iedere groep.



Ouderbijdrage

Ieder schooljaar zorgt de Oudervereniging voor diverse activiteiten voor alle kinderen op Gaanderwijs, zoals het schoolreisje, Kerst- en de Sinterklaas viering. Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de oudervereniging van Gaanderwijs een vrijwillige bijdrage van € 35,= per kind per schooljaar. Dit bedrag is voor dit schooljaar niet gewijzigd. Voor leerlingen die later zijn ingestroomd is de ouderbijdrage € 3,50 per resterende maand van het schooljaar (tot juli 2022).

We verzoeken om de bijdrage over te maken middels de onderstaande link (Tikkie). Wilt u hierbij de naam van het kind of de kinderen en de bijbehorende groep vermelden.

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=OO4tL90xTriU5IH-5bKxtw>



In de link ziet u nog staan dat het gaat om een betaling aan de oudervereniging van de Augustinusschool. Dit klopt. Het is bij de Kamer van Koophandel helaas nog niet gelukt de naamswijziging door te voeren.

Kunt u de bijdrage niet betalen of wilt u in termijnen betalen, neem dan contact op met de penningmeester van de Oudervereniging of met de directie van de school. We denken graag mee.

Baby nieuws

Juf Esmée Janssen en haar vriend Jip verwachten in maart 2022 hun eerste kindje. We feliciteren juf Esmée met dit mooie nieuws en wensen haar een fijne zwangerschap.

Juf Laura Ebing gaat vanaf volgende week met zwangerschapsverlof. We wensen haar een fijn verlof en wachten geduldig op het baby nieuws. Juf Tessa ten Have is al enige tijd bij ons op school en vervangt juf Laura in groep 1/2c.

Aanmelden nieuwe leerlingen

Wanneer uw zoon of dochter dit schooljaar 4 jaar wordt en dus naar school kan en mag, vragen wij u uw kind zo spoedig aan te melden (ook broertjes en zusjes). Hiervoor kunt u een afspraak maken per mail: info@gaanderwijs.nl of direct bij Ruud Leuverink.

Wellicht kunt u deze informatie ook melden bij burens/ kennissen en familie die van plan zijn hun zoon of dochter bij ons aan te melden of op zoek zijn naar een leuke en goede school. Nieuwe ouders mogen altijd contact met ons opnemen voor een kennismaking.



Uitreiking diploma's mediators

Na een sollicitatie ronde, boeiende trainingen en mooie gesprekken hebben de nieuwe mediators, donderdag 28 november hun officiële diploma binnen gekregen. Ze hebben zich geweldig gepresenteerd aan de ouders en goed uitgelegd wat een mediator nu precies doet. We zijn heel trots op al onze Gaanderwijs mediators en daar hebben we samen op geproost!



Onze school is net als u voortdurend bezig met opvoeden. Wij doen dat vanuit de uitgangspunten van De Vreedzame School.

De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen centraal staan. De school wordt een democratische gemeenschap waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat conflictoplossing centraal. Kinderen leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan. We stimuleren

kinderen hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer de kinderen het niet lukt om een conflict zelf op te lossen kunnen ze ondersteund worden door een mediator. Kinderen doen zo ervaring op met conflictbemiddeling met behulp van een derde, neutrale partij.

De leerling mediators zijn kinderen uit de groepen 7 en 8 en zijn opgeleid door onze specialist Vreedzame school, Juf Katja. De leerling mediators gaan andere kinderen helpen bij het oplossen van een conflict als ze daar zelf niet in slagen. De leerkrachten bewaken dat de mediatie veilig en succesvol verloopt.

Verjaardagen



Verjaardagen november

		Groep
2	Douwe Belterman (2014)	4 B
2	Santi Geutjes (2014)	4 A
4	Fabian Gerritsen (2010)	7/8
4	Bob Jansen (2010)	8
7	Loek Wassink (2011)	7/8
8	Suzanne Nijweide (2010)	8
8	Gijs Scholten (2015)	3 B
8	Guusje Scholten (2015)	3 A
8	Daan Vromen (2016)	1/2 A
9	Luca Bergervoet (2012)	5
9	Jarzinho van Minnen (2014)	4 B
10	Bart Lendering (2014)	4 A
12	Sep Röttger (2015)	3 B
13	Eli van der Burg (2011)	6
13	Lois Renskers (2015)	3 B
17	Tim Budel (2009)	8
18	Jayley Keurtjes (2011)	7/8
19	Miray Ayazoglu (2015)	1/2 C
20	Yasmin de Lorijn (2016)	1/2 B
21	Fiene Verhoef (2009)	8
22	Isabel Tiemessen (2013)	5
24	Steven Rysavy (2009)	8
26	Esmée Snijders (2010)	7/8
26	Lola Tankink (2015)	3 B
28	Oscar Brons (2015)	1/2 B
28	Alec Janssen (2013)	5
29	Lana te Booij (2015)	3 A
30	Zoey Hendriks (2012)	6

Bijlage

- Muziek maak je zelf
- Kidsclub De Tefkuul
- Uitnodiging kinder eucharistieviering St Martinus

MUZIEK MAAK JE ZELF

2021 - 2022



**Ontdek hoe leuk samen muziek maken is en
meld je nu aan voor 1 gratis proefles!**

Start op dinsdag 9 november

*Mail je naam, adres en telefoonnummer aan
jeugd@sbo-gaanderen.nl
of neem contact op met de jeugdcommissie van SBOG
06 - 10 65 99 26
Aanmelden kan tot 2 november aanstaande*

MUZIEK MAAK JE ZELF

Muziek maken is leuk, samen muziek maken is cool!

Hoe zou het zijn om samen muziek te maken? Heb je daar wel eens over nagedacht? Het is een prachtige hobby en je kunt je er helemaal in uitleven. Samen muziek maken is cool! Om te doen en om naar te luisteren!

Wat is 'Muziek Maak Je Zelf'; is het iets voor mij?

Muziek Maak Je Zelf is een korte muziekcursus, speciaal bestemd voor kinderen uit de groepen 4, 5 en 6. Samen met andere kinderen ga je muziek maken. Hierbij gebruiken we kleine trombones (pBones), klarinetten en drum pads. Ook leer je noten lezen en ritmes klappen. Je zult merken hoe leuk dat is! De cursus wordt geleid door een ervaren muziekdocente.

Wat kan ik er later mee?

Na de cursus kun je als je wilt een ander muziekinstrument kiezen. Als je dat bij SBOG doet, dan ga je ook meespelen in ons startersorkest en daarna ons opleidingsorkest. Je kunt uit heel veel instrumenten kiezen. Denk bijvoorbeeld aan fluit, klarinet, hobo, fagot, saxofoon, trompet, hoorn of trombone. Ook kun je voor slagwerk kiezen. In dat geval leer je spelen op o.a. drums, pauken en xylofoon.

Wanneer en waar vindt het plaats?

Muziek Maak Je Zelf begint 9 november a.s. en vindt vanaf dan elke dinsdag plaats in basisschool Gaanderwijs, met uitzondering van de dinsdagen die in de schoolvakanties vallen. De lessen duren telkens van 14.20 tot 15.05 uur. Er zijn in totaal 10 lessen. De laatste is op 25 januari 2022. Als vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met eventuele Corona voorzorgsmaatregelen.

Wat kost het om mee te doen?

De eerste les is gratis. Vanaf de tweede les betaal je € 50,00 voor de hele cursus Muziek Maak Je Zelf. Al het lesmateriaal is daarbij inbegrepen. Je mag dan ook deelnemen aan activiteiten die wij organiseren voor onze jeugdleden, zoals bijvoorbeeld een gezellige jeugdmiddag of het SBOG-kamp. Muziek Maak Je Zelf is opgenomen in het Meedoenarrangement van de gemeente Doetinchem.



Aanmelden kan tot 2 november aanstaande

(m) 06 - 10 65 99 26
(e) jeugd@sbo-gaanderen.nl
(w) www.sbo-gaanderen.nl

 **Symfonisch Blaasorkest**
Gaanderen

Kidsclub De Trefkuul

Waar: De Trefkuul Gaanderen, Pelgrimstraat 59A

Voor Wie: Alle Kids Van T/M 10 Jaar.

Hoe Laat: 14:30 - 16:00 Uur.

Kosten: €1,- Of Een Voordeel Kaart 12 Keer Voor €10,-

27 oktober: Halloween knutselen.

3 november:
Armbandjes knopen.



10 november:
Vogelvoer mannetje.



17 november:
Paper school bag.



Houd van God en van je naasten



Uitnodiging

Hallo allemaal,

Op **zaterdagavond 30 oktober** is er weer een **Eucharistieviering** speciaal voor kinderen. Het is om **19.00 uur in de Sint Martinuskerk in Gaanderen**.

Het thema is 'Houd van God en van de mensen om je heen'.

Pastor Paulus Tilma is de voorganger in deze viering en het koor Liberate zingt mooie liedjes.

We gaan hartjes invullen en er wordt een mooi verhaal verteld. En natuurlijk vertelt ook Pastor Tilma een mooi verhaal, gaan we samen zingen en samen aan tafel.

Kom je ook? Dan maken we er met elkaar een mooie viering van.

Je hoeft je niet meer vooraf aan te melden. Iedereen is welkom.

Tot ziens,

Joyce, Karien, Marieke en Ria

Pastor Paulus Tilma, Marieke, Karien en Joyce.